

## **F GEBEDEN - zondag 24 december 2023**

### **KYRIEGEBED**

o Eeuwige, Bron van ons Leven, Úw genade en Úw vrede hebben wij hard nodig in deze wereld van genadeloosheid en van onvrede. Deze wereld, die niet meer de Uwe lijkt te zijn. Grote misstanden, oorlogen met ongekende wreedheid, bedreigingen van grote omvang, steekincidenten, verstikkende onvrijheid van duizenden zijn als slangengif in haar werkzaam...

En wij ervaren dat wij - hier zittend - er nauwelijks iets aan kunnen doen... machteloos zijn we, en daarin ook krachteloos...we worden er somber van... zo niet cynisch...

Wij hebben Uw hand nodig om geleid te worden naar bevrijding uit dit alles...

Daarom zijn we onder Uw gehoor, hier; we zijn samen, op deze Adventsdag, in Uw Naam, die geheiligd worde...zo bidden wij U:

o Heer, Bron van ons Leven, Úw genade en Úw vrede hebben wij hard nodig... onder elkaar, en vooral daar waar wij ons nu eenmaal in bevinden. Misschien zijn we in zorgen, hebben we angst, wachten we op uitslagen en zijn onzeker over hoe ons leven verder moet...of misschien zijn we juist in vreugde omdat kinderen geboren worden, of omdat mensen zich voor elkaar inzetten, vrede, gerechtigheid en recht zoeken, en die dan ook nog weten te vinden...

Geef ons Uw handreikingen en vingerwijzingen om ons leven in genade en voor vrede te leven...; vergeef ons onze tekortkomingen daarbij...

Daarom zijn we onder Uw gehoor, hier; we zijn samen, op deze Adventsdag, in Uw Naam, die geheiligd worde...zo bidden wij U:

o, Onze Vader die in de hemelen zijt, Bron van ons Leven,...ja...Úw genade en Úw vrede hebben wij hard nodig, en we doen dit in kwetsbaar geloof, of met aanwezig ongelooft, en reële twijfels...zo zoeken wij tastend naar U, en wellicht doet U dit met Uw Geest ook naar ons...is dit niet als een wederzijds verlangen?...Een verlangen naar toekomst waarop wij beiden wachten,... toekomst gestoeld op gerechtigheid, vrede en recht?...Dat dan bij al ons verlangen en verwachten Uw Woorden en Uw Liefde ons vasthouden, ook al begrijpen we soms niet hoe dit kan of hoe dit moet...

Daarom zijn we onder Uw gehoor, hier; we zijn samen, op deze Adventsdag, in Uw Naam, die geheiligd worde...zo bidden wij U:

## **GEBED OPENING SCHRIFTEN**

'Hemel, laat gerechtigheid neerregenen'

en

Doe ons Uw Licht zien, o Heer,

Doe ons Uw Woorden horen,

Doe ons Uw Liefde ervaren,

opdat wij U waarlijk liefhebben en de naaste als onszelf,

...door Jezus Christus, onze Heer,...

## **DIENST DER GEBEDEN**

o Heer, wij danken U dat U met ons mee wilt trekken, ons gehele leven door. Dat leven, dat zijn goede en bijzondere kanten kent, en dat leven dat ons ook zo kan confronteren met ziekte, geweld, dood. Dankbaar zijn we dat, ondanks alles, U, Heer, er bent, en niet als Heer van doden, maar van levenden, en dat onze gestorven dierbaren leven voor U...ook op deze laatste dag van Advent...

Wij bidden U: houd ons bij de hand in dit geloof, in dit vertrouwen.

Houd ons bij de hand als wij U bidden voor  
allen, die slachtoffer zijn van oorlog en terreur, overal in Uw wereld:

babi's

kinderen,

jongeren, hun ouders

vrouwen

mannen

ouderen

Houd ons bij de hand als wij U bidden voor

vrede

gerechtigheid

en recht

voor vluchtelingen en om humanitaire hulp - voor António Guterres met zijn  
Verenigde Naties... -

voor artsen en verpleegkundigen zonder grenzen

voor Joden en Moslims,

en ook voor ons eigen land, met zijn Koninklijk Huis

Houd ons bij de hand als wij U bidden voor  
onszelf  
onze naasten  
onze nieuw geborenen  
onze jongeren en ouderen  
voor allen in stille strijd;  
voor onze zieken en behoeftigen, onze rouwenden, bidden wij U, en wij  
noemen vandaag...Emilie Schreuder en Annelies Flinterman...

Met Uw vinger, Heer: grif in ons hart en in ons verstand dat U het bent die  
ons wil bevrijden vanuit zelfs de grootste dilemma's van ons bestaan, zoals  
in Gaza, Libanon en Israël, Oekraïne en Rusland, en elders, of...misschien  
ook wel in eigen kring...of...in eigen hoofd?...ja, bevrijd ons, als wij dit  
tenminste toelaten...

En nu wij vandaag toegroeien naar het Feest van de geboorte van Jezus,  
Bevrijder, uw Zoon met ons, mensen, Vredevorst, bidden wij U:

Dat Uw Licht ons zicht verlicht voor Uw aangezicht. Daag ons op, met Uw  
bemoediging, uw troost. En zie en hoor ons aan als wij in stilte voor U  
uitspreken wat ons ten diepste houdt bewogen...

OV, Amen