

ZONDAG 21 MEI 2023
-7e zondag van Pasen 'Exaudi' -
Voorganger: ds. Tom de Haan
Ouderling: Marc Blom
Organist: Geerten van de Wetering
Zondagskind: Benjamin

Bij de dienst:

Het is de 6e zondag na Pasen. Met de Latijnse naam Exaudi: 'verhoor', uit Psalm 27, 7 "Hoor mij Heer, als ik tot U roep." Eenvoudiger is echter de constatering, dat dit de zondag ná Hemelvaart is en vóór Pinksteren. Jezus is al wel 'ten hemel gevaren', maar de Heilige Geest is nog niet gezonden. Daarom wordt deze zondag ook wel 'Wezenzondag' genoemd. We zijn 'verweesd' en tóch heeft vandaag de liturgische feestkleur wit, in het vertrouwen van Psalm 27 dat God naar ons hoort. We lezen uit Johannes de opvallende woorden van Jezus, dat het goed voor ons is dat hij ons verlaat. Wat betekent dat voor een gemeenschap die juist Jezus zegt te willen volgen?

Bij de kinderdienst:

Deze zondag heet Weezenzondag. Kun je je voorstellen dat de leerlingen van Jezus zich wezen voelen nu ze, na Hemelvaart, zonder Hem verder moeten?

In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat u bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn knielkussens beschikbaar.

*** Boeken onderweg naar Pinksteren ***

Voor en na de dienst is er gelegenheid boeken te bekijken en te lenen bij de bibliotheektafel in de Wandelruimte. Op de tafel nu ook boeken "rond" Hemelvaart en Pinksteren.

Pinksterzondag zal er geen bibliotheektafel zijn.

De agenda en overige informatie vindt u achterin de liturgie.

Wilt u zo vriendelijk zijn het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten. Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen.

ORGELSPEL: Improvisatie

BEGROETING

-de kaarsen worden aangestoken-

STILTE

BEMOEDIGING

V: On - ze hulp is in de naam van de Heer,
 G: die he - mel en aar - de ge - maakt heeft
 V: die trouw houdt tot in eeu - wig - heid,
 G: en niet laat va - ren de wer - ken van zijn han - den.

-gemeente gaat staan-

INTROÏTUS: Psalm 27: 6 en 7

Tekst: Muus Jacobse

Melodie: Genève 1551

-gemeente knielt of gaat zitten-

GEBED OM ONTFERMING

Na het "...zo bidden wij U" van de voorganger antwoordt de gemeente met:

Heer ont-ferm u, Chris - tus ont-ferm u, Heer ont - ferm u

V.: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door Jezus Christus, onze Heer.

G: A - - - men.

- gemeente gaat staan -

LOFLIED: LB 150

Tekst: Martinus Nijhoff

Melodie: Genève 1562

- gemeente gaat zitten, de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimte -

GEBEDSGROET

V: De Heer zij met u

G: Ook met u zij de Heer

GEBED

V. door Jezus Christus onze Heer

G: A - - - - - men.

SCHRIFTLEZINGEN: Genesis 3

22Toen zei de HEER God: ‘Nu is de mens aan Ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil Ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.’ 23Daarom stuurde Hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde waaruit hij was genomen te gaan bewerken. 24En nadat Hij hem had weggejaagd, plaatste Hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlamrende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken.

Johannes 15,26-16,7

26Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. 27Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

161Dit alles heb Ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. 2Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. 3Maar ze doen dat omdat ze de Vader en Mij niet kennen. 4Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat Ik gezegd heb. Ik heb dit niet eerder gezegd, want Ik was bij jullie. 5Nu ga Ik weg, naar Hem die Mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: “Waar gaat U naartoe?” 6Jullie zijn verdrietig om wat Ik jullie gezegd heb. 7Maar dit is de waarheid: het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden.

LIED: LB 663

Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Melodie: Bartholomäus Gesius/Georg Philipp Telemann – ‘Befiehl du deine Wege’

PREEK

LIED: LB 463: 1, 2, 3, 4, en 5

Tekst: Sytze de Vries

Melodie: Kenneth George Finlay

GEBEDSINTENTIES

GEBEDEN - STIL GEBED - (gezongen) GEBED DES HEREN
(LB 369b melodie: Willem Vogel)

INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL

De eerste collecte (rode zak) wordt gebruikt om de kosten voor pastoraat en eredienst te betalen. Hieronder vallen met name het gebruik van het kerkgebouw, traktementen en salarissen, kerkelijk bureau en communicatie.

Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 o.v.v. pastoraat

De tweede collecte (groene zak)

Vandaag collecteert de Diaconie voor de Stichting Jarige Job. In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 100.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job!

Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk NL89 INGB 0002 8471 14

De uitgangscollecte collecte (paarse zak) wordt gebruikt om de kosten voor het in stand houden van het kerkgebouw te betalen. Hieronder vallen o.a. het onderhoud aan het gebouw en haar binnenruimtes als ook het orgel en vaste kosten zoals verzekeringspremies, gas, water en licht.

Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 o.v.v. monument

U helpt de bijdragen eenvoudig in de administratie te verwerken als u de QR-code (staat ook in de liturgie) gebruikt of bij de overmaking duidelijk vermeldt om welke collecte het gaat. Wij vragen u uw telefoon op stil te zetten bij het overmaken van uw digitale bijdrage.

OPDRACHT VAN DE GAVEN

- de kinderen komen terug in de kerk -

-gemeente gaat staan-

SLOTLIED: LB 670: 1, 2, 3, 6 en 7

Tekst: Martin Luther – ‘Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist’, naar ‘Veni Creator Spiritus’

Melodie: Wittenberg 1539

ZEGEN



ORGELSPEL: Improvisatie

Na de zegen kan wie naar het orgelspel wil luisteren weer plaatsnemen. Als u liever naar de wandelruimte of naar buiten gaat, houdt u dan rekening met het luisterplezier van de anderen?

En na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee te drinken in de Wandelruimte. Voor de kinderen is er limonade en natuurlijk is er ook water.

De complete dienst kunt u onbeperkt terugkijken via het YouTube kanaal van de Stichting Kloosterkerk ([youtube.com/@Kloosterkerk-Den Haag](https://youtube.com/@Kloosterkerk-Den%20Haag)). Of beluister en desgewenst download de dienst via www.kerkomroep.nl.

AGENDA:

woensdag 24 mei	18.00u	Open Tafel
donderdag 25 mei	20.15u	‘Moeder zijn, vader zijn, in de wereld van nu’ (zie toelichting)
zaterdag 27 mei	16.00u	KinderPinksterfeest (zie toelichting)
zondag 28 mei Pinksteren	10.30u	ds. Rienk Lanooy, dienst met cantate ‘O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe’ - BWV 34 van J.S. Bach
maandag 29 mei 2 ^e Pinksterdag	12.00-16.00u	Open Kerkendag (zie toelichting)

Met deze QR-code wordt uw gave verdeeld als volgt:

30% pastoraat en eredienst - 50% diaconie - 20% onderhoud van de Kloosterkerk:

Scan de QR-code met de camera (app) van uw mobiele telefoon.

Klik dan op de link die u in beeld krijgt en kies de bank waarmee u geld overmaakt.

Let op: maak geen gebruik van uw bank-app om de QR-code te scannen. Deze QR-code werkt dan alleen bij de ING.

Wilt u specifiek bijdragen aan één van de collecten, maakt u dan het bedrag apart over op één van de genoemde bankrekeningen o.v.v. de betreffende collecte.



Dringende vraag om versterking van de kerkwacht.

Op **24 mei** is er gelegenheid om kennis te maken met de kerkwachten en hun werkzaamheden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd, aanvang 13.30u

De openstelling van de kerk in de zomermaanden loont de moeite. De kerk is open van dinsdag t/m zaterdag van 12 tot 16 uur. We zoeken mensen die 1x per week of 1x per 2 weken bereid zijn zich 2 uur in te zetten om de bezoekers in onze kerk te ontvangen. Laten we eerlijk zijn: We hebben nieuwe kerkwachten nodig.

Voor informatie en opgeven kunt u mailen naar Johan van Dongen, ouderling Open Kerk: j.v.dongen@kloosterkerk.nl

Moeder zijn, vader zijn, in de wereld van nu

Ontmoeting en gesprek voor ouders van kinderen in de schoolleeftijd

Donderdag 25 mei van 19.30 tot 22.00 uur in de Kloosterkerk

Voor welke uitdagingen staan we als vader, als moeder, als ouders bij het opvoeden van onze kinderen? Hoe gaan we in gesprek met onze kinderen over thema's die bij deze tijd horen, over de toekomst van de wereld in het groot en hun wereld in het klein en waar die elkaar raken? Komt het geloof aan bod? Dat van de kinderen en van ons en wat wil je ze meegeven? Welke normen en waarden? Mag onze eigen twijfel, ons niet-weten wel doorklinken? Welke taal past bij deze tijd als we het over God willen hebben? En wat kunnen we leren van elkaar, als ouders in een vergelijkbare fase?

Willen jullie ook wel eens stilstaan bij deze vragen, samen met andere ouders? Wees dan welkom! Het gesprek wordt begeleid door Ds Jan Tom Schneider en Mirjam Noordzij, jeugdouderling. Aanmelden via schneider@kloosterkerk.nl of m.noordzij@kloosterkerk.nl.

KinderPinksterfeest Zaterdag 27 mei 2023 in de Kloosterkerk

Aanvang 16 uur in de crypt

Met Jan Tom Schneider en vrijwilligers jeugdwerk.

“Geef de Boodschap maar door”!

Een interactief feest voor kinderen, (groot)ouders en begeleiders. Geef de boodschap maar door met zand; knutsel met spijkers je eigen vlam en nog veel meer! We sluiten het feest af met een vurige hap. Wil je meedoen, liefst wel aanmelden via email aan jeugdwerk@kloosterkerk.nl

Open Kerkendag 2023

Op tweede pinksterdag, **maandag 29 mei**, wordt de landelijke Open Kerkendag gehouden, dit jaar in het teken van het kerkinterieur.

De Kloosterkerk is geopend van 12.00 - 16.00 uur.

Wie wil meehelpen wordt verzocht contact op te nemen met Johan van Dongen,

j.v.dongen@kloosterkerk.nl

Evensong Festival – zaterdag 10 juni 2023, 10:00 – 17:00 uur

Het Kloosterkerkkoor bestaat 100 jaar en dat wordt gevierd met een Evensongfestival. In samenwerking met Chorale Haganum wordt dit festival georganiseerd op zaterdag 10 juni a.s. Op deze inspirerende dag laten grote namen uit de Engelse en Nederlandse kerkmuziek u nader kennismaken met de Evensong, een traditie uit de Engelse kathedralen. Ongeveer 35 jaar geleden is de Choral Evensong vanuit Engeland overgewaaid naar Nederland. Sindsdien worden er op steeds meer plaatsen in Nederland Choral Evensongs gehouden, zo ook in de Kloosterkerk.

Wij zijn vereerd en blij dat we de volgende sprekers mogen verwelkomen:

Barry Rose, Britse kerkmusicus bekend van St. Paul's Cathedral in Londen;

ds. Sytze de Vries, theoloog, kerkmusicus en vertaler/auteur;

dr. Hanna Rijken, auteur van het boek “De Choral Evensong in de praktijk; Theologisch, liturgisch, muzikaal” en ds. Pieter Oussoren, ds. Rienk Lanooy, cantor Daniël Rouwkema en organist Geerten van de Wetering en natuurlijk het 100-jarige Kloosterkerkkoor.

Informatie en aanmelden:

Voor meer informatie en aanmelding verwijzen wij u naar de website van de Kloosterkerk waar het te vinden is onder Muziek. De entreprijs voor deze geheel verzorgde dag is €27,50.

Choral Evensong – zondag 11 juni 2023, 17:00 uur

Na het Festival op 10 juni waarin de Evensong centraal staat zal op zondag 11 juni om 17:00 uur een feestelijke Choral Evensong plaatsvinden waaraan alle koren van cantor Daniël Rouwkema zullen deelnemen. Medewerking wordt verleend door de heer Barry Rose die dit weekend onze gast is.



Lezing en Lunch dinsdag 6 juni

'De Oekraïne-oorlog en de rol van de kerken'

De Oekraïne-oorlog woedt al bijna anderhalf jaar. Formeel staan Amerika en de Europese Unie er nog buiten, maar in feite zijn we er steeds meer in betrokken. Wat drijft Poetin tot zijn geharnaste opstelling? Vooral: welke rol speelt religie-, speelt met name de Russisch-Orthodoxe Kerk (de officiële kerk van Rusland) daarbij? En wat kunnen, moeten, de kerken in (west-)Europa en Amerika nu doen? Protesteren of (zwijgend) meedoen/ondersteunen? Over deze vragen zal Karel Blei zijn lezing geven.

Onder meer voor de catering willen we graag het aantal deelnemers weten.

Uw deelname graag melden via email: lezingenlunch@gmail.com of telefonisch bij Bert Schellekens 06-48948835.

In de crypt is plaats voor maximaal 30 gasten; dus meldt u snel aan.

Inloop vanaf 10.00 uur. Aanvang 10.30 uur. Bijdrage vanaf € 5,00 tot € 10,00.

CANTO OSTINATO - VRIJDAG 16 JUNI 2023

Vrijdagavond 16 juni vindt een uitvoering van Canto Ostinato van Simeon ten Holt plaats in de Kloosterkerk,

ter gelegenheid van het 100e geboortjaar van Simeon ten Holt.

Deze uitvoering is in een bijzondere bezetting met orgel (Geerten van de Wetering), panfluit (Matthijs Koene) en harp (Beate Loonstra).

Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.podium21.nl

Monumentendagen september 2023

Op zaterdag 9 en zondag 10 september openen we de deuren voor de bezoekers van de Monumentendagen. Het afgelopen jaar kwamen 3500 mensen in onze Kloosterkerk.

Er is dringende behoefte aan vrijwilligers voor dit weekend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan van Dongen, j.v.dongen@kloosterkerk.nl

De afgelopen jaren hebben we een muziekprogramma kunnen samenstellen met hulp van amateurmusici en zangers, ook kinderen. Wil(t) u/jij ook meedoen? Stuur dan een mail aan j.v.dongen@kloosterkerk.nl

Nieuwe zangers gezocht

Het 100-jarige Kloosterkerkkoor zoekt enthousiaste zangers die het fijn vinden om liturgische muziek uit te voeren in de daarvoor bedoelde context, de eredienst. Het koor is een afspiegeling van de gemeente, divers en uit alle leeftijdscategorieën en zingt muziek uit bijna alle stijperiodes, van oude meesters tot hedendaagse componisten. Daarnaast wordt regelmatig nieuwe muziek gezongen, speciaal door cantor Daniel Rouwkema voor het koor gecomponeerd. Ongeveer één keer per maand wordt meegewerkt aan de eredienst (uitgezonderd de zomermaanden) en natuurlijk op hoogtijdagen waarbij dan feestelijke begeleiding klinkt van een strikersensemble of koperblazers.

Wekelijks wordt op maandagavond gerepeteerd van 20.00 uur tot 22.00 uur in de koorzaal van de Kloosterkerk. Voel u uitgenodigd om, vrijblijvend van beide kanten, eens een aantal repetities mee te zingen om de sfeer te proeven. Na de dienst kunt u altijd inlichtingen bij één van de koorleden inwinnen, de cantor aan zijn jasje trekken of eens een mailtje sturen naar d_rouwkema@hotmail.com.