

## Kloosterkerk

13 november 2022 – Oogstdienst met Avondmaal – ds. Rienk Lanooy  
U kunt deze dienst alsnog bekijken en beluisteren via <https://youtu.be/qC23R-d7-dM>

### Gebed om ontferming

Alle rijkdom  
die hier ligt opgetast  
kleurrijk  
voedzaam  
weldadig  
het verwijst  
naar de overvloed  
van ons bestaan:  
het geluk dat we kennen  
het succes dat we hebben  
de goede dingen  
die ons overkomen.  
Maar we weten ook:  
niet alles  
wat we zaaien  
brengt goede vruchten voort  
niet alles is geworden  
wat we ervan  
verwacht hebben.  
Omarm dat alles  
o God  
nood en overdaad  
met de lichte toets  
van uw goedheid  
daarom bidden wij:  
*Heer, ontferm U...*

Alle mensen  
die we tegenkomen  
op onze levensweg  
ze zijn ons  
ten deel gevallen  
sommigen voor even  
anderen voor  
een leven lang  
blij zijn we  
om hen  
die ons leven verrijken  
maar we kennen ook  
de keerzijde  
van het geluk  
de achterkant  
van de schone schijn  
de onbeholpenheid  
in onze verhouding  
tot de ander –  
niet alles  
wat gezaaid wordt  
al is het  
met de beste intenties  
groeit en bloeit  
en daarom bidden wij:  
*Heer, ontferm U...*

Uw doorgaande  
scheppingskracht  
weerspiegelt zich  
niet als vanzelf  
in hoe wij omgaan  
met de aarde.  
We overvragen haar  
manipuleren haar  
exploiteren haar  
bestoken haar  
negeren haar  
maar hoopvol  
is de beweging  
die zich verweven voelt  
met de veerkracht  
die deze aarde kent  
want nooit is het te laat  
om te doen  
wat gedaan moet worden.  
Laat het zaad  
van wat goed is,  
rechtvaardig  
vredelievend  
in goede aarde vallen  
en overvloedig vrucht dragen  
daarom bidden wij:  
*Heer, ontferm U...*

### Preek

'En hij riep'.

Zo heet het boek Leviticus in de joodse traditie naar het woord waarmee het boek begint. De Eeuwige roept. Hij roept Mozes die op zijn beurt het volk Israël moet toespreken. Maar waarover?

Kinderbijbels slaan het boek Leviticus doorgaans over. Vreemd is dat niet. Het boek kent weinig verhalen. Ook hier lezen we er weinig uit. Leviticus – de titel verwijst naar de priesterstam Levi – maakt deel uit van de Tora. Daarin gaat het over de leefregels die God aan het volk geeft. Bij Leviticus staat het er bol van. Je komt er allerlei gedetailleerde aanwijzingen tegen, wenken voor dat bevrijde slavenvolkje op weg naar een beloofd land. Veel voorschriften betreffen het rituele leven. Ze gaan bijvoorbeeld over de vraag hoe en wat en wanneer je moet offeren of over wat je wel mag eten en wat niet, wat/wie rein is en onrein. Kortom, het gaat over de vraag: Hoe moet ik leven? Maar al die regels maken deel uit van een groter verband, dat van de gemeenschap als geheel. Er is niet alleen de vraag: 'Hoe moet ik leven?', maar die vraag is ingebed in een grotere vraag: 'Hoe moet ik

samenleven?' Want in de Tora gaat het natuurlijk over de vraag hoe het tussen mij en de Eeuwige is, maar die vraag gaat nooit buiten de ander om. Mijn leven staat immers niet los van het leven van de ander. Mijn woorden beroeren de ander. Haar daden raken aan mijn bestaan. De mens is met de mens, met de wereld verweven.

Albert Schweitzer bracht dat zo onder woorden: 'Ik ben leven dat leven wil te midden van leven dat leven wil'. Hij wilde er mee zeggen: mijn levenswil maakt deel uit van ontelbare levenswillen. Ik maak deel uit van een groter geheel, van een ongelooflijk mooi, kwetsbaar, ingewikkeld samenspel waarin alles met alles samenhangt. De wereld is een groot web, en het web is niet alleen een symbool voor onze digitale verwevenheid, maar laat ook zien hoe ons doen en laten niet is los te zien van de wereld waarin wij leven.

In deze tijd zien we dat misschien wel beter dan voorheen. Het gaat in veel gesprekken over de crises die, voor ons gevoel, de een na de ander over ons heenkomen. Oorlog, energietekort, vluchtelingen, woningbouw, corona, stikstof, leiderschap, opwarming van de aarde. Het lijkt er op dat we die niet meer één voor één kunnen afhandelen als losse problemen, maar eerder, dat ze op de één of andere manier met elkaar verbonden zijn. De ene crisis roept de andere op. Iedere verstoring heeft consequenties voor het geheel. Fascinerend is het, en soms ook benauwend, hoe alles op elkaar ingrijpt en reageert. Hoe mijn levensstijl, mijn woorden, mijn daden, mijn wil om te leven te midden van leven dat leven wil er toe doen.

Zo te denken in termen van verwevenheid gaat niet vanzelf. Het is trouwens méér dan een denkwijze, het is eerder een manier van leven, een manier die we ons nog (of weer) eigen moeten maken. We zijn immers gewend geraakt om te denken in tegenstellingen of in hokjes en compartimenten. In de traditie van het Westen zijn we er ten diepste van overtuigd dat je pas iemand kunt zijn, je pas kunt worden wie je bent, zoals dat dan heet, wanneer je onafhankelijk bent, zelfredzaam, weerbaar, competitief, een individu, sterk genoeg om over jezelf te kunnen beschikken. Het idee dat je afhankelijk bent of wordt, dat anderen over je beslissen, is voor veel mensen een schrikbeeld. Iemand vertelde me onlangs hoe lastig ze het vindt te ervaren hoe het in haar omgeving toegaat, hoe de naderende ouderdom haar vrienden en vriendinnen bijna triomfalistisch doet uitroepen: 'als ik zus of zo ben, dan hoeft het niet meer voor me'. 'Als ik zus of zo ben, dan heeft mijn leven geen zin meer'. 'Als ik zus of zo ben, maak er dan maar een eind aan'.

Het gaat mij er nu niet om dat die wens op enig moment kan komen, maar om de dieperliggende drang om in alles te kunnen beschikken over je eigen lot. Het is een kernwaarde in onze cultuur, die ons onnoemelijk veel heeft gebracht en mensen heeft bevrijd van knellende structuren en dominerende ideeën en mensen, maar ze heeft ons ook losgekoppeld van de gedachte dat de vraag wie ik ben als mens, geen individuele vraag is, maar één die onmiddellijk is verbonden met de vraag *met* wie ik ben, en *waar* ik ben, *wanneer* ik ben... 'Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil'. Wij staan niet los van de natuur, van de wereld. We maken er volop deel van uit. Heersen over de natuur, *rentmeesterschap* – waarin toch ook dat woord 'meester' zit; het heet geen *rentdienaarschap* – ze suggereren dat we geen deel uitmaken van het web, dat we op onszelf staan, kunnen toekijken en ingrijpen, met alle gaten die daardoor in die kwetsbare verwevenheid van de dingen dreigen te vallen. Maar “wij maken het web niet, wij zijn ook niet de spin in het web, nee, we zijn deel van het web en het is aan ons om bij te dragen dat kwetsbare web in stand te houden”.

En daarom is dat boek Leviticus, dat boek 'Hij riep', met die ingewikkelde voorschriften en gedetailleerde aanwijzingen zo wezenlijk. Niet omdat we die één op één dienen uit te voeren, maar veelmeer omdat het weet heeft van de intrinsieke verbondenheid tussen mensen, dieren, dingen en de Eeuwige. Dat wij niet het middelpunt zijn om wie alles draait, maar dat er altijd een ander is die/iets anders is dat er evengoed is als wij. En precies daarover gaat het in de tekst uit Leviticus die zojuist klonk. De Eeuwige zegt er bij monde van Mozes: *Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand, want het land behoort Mij toe, jullie zijn slechts vreemdelingen die bij Mij te gast zijn...*

Het gaat over dat wezenlijke inzicht dat we hier op aarde te gast zijn en dat alle claims die we leggen op ons bezit, relatief zijn. Het land, het leven, ons bestaan, het is ten diepste niet van mij. De opbrengst van het werk, de gaven van het land, de kiemkracht van de aarde, de richting van de wind en de warmte van de zon, het is niet van mij. De liefde en de schoonheid, de toekomst en het verleden, het licht en het duister, het is niet van mij. En het is ook niet van de ander. De Poetins van deze wereld hebben Leviticus niet gelezen. *Het land behoort mij toe*, zegt de Eeuwige. En dat betekent dat er een oude regel in Israël is, die zegt dat in het 50e jaar, het jubeljaar alles wordt herzien: slaven worden bevrijd en het land wordt opnieuw verdeeld, niet naar *man's greed*, maar naar *man's need*, zoals Gandhi het zei. Je hebt het te leen dat land, je hebt er het vruchtgebruik van. Dat is genoeg. Of het ooit is verwezenlijkt, dat jubeljaar, we weten het niet, maar zie het als een permanent visioen, een droom, een 'heilig soort van voorbarigheid' (Kwint), die ons met enige regelmaat wakker schudt als een protest tegen onze wereldorde met haar landjepik, met haar scheefgegroeide rijkdom, die niet alleen de arme benadeelt, maar ook de rijke zelf. Zie die man in het evangelie die bij Jezus komt en alles doet wat hij moet doen en alles heeft wat hij wil hebben, en toch niet gelukkig is, geen leven leidt met eeuwigheidswaarde, niet bij de kern komt. En dan zegt Jezus tegen hem: als je werkelijk tot de kern wilt komen, dan zul je moeten loslaten wat dat verhindert. Jij denkt dat je je bezit bezit, maar het bezit jou. Verkoop alles wat je hebt en volg mij. En dan haakt hij af, bedroefd. En hij weet: zijn rijkdom is hem geen zegen, maar een vloek.

'God roept', heet het boek Leviticus in de joodse traditie. Hij spreekt nog altijd voort.

'God roept' de mens: je bent te gast op deze aarde, geen heerser, geen meester, maar dienaar en deel van dat grote verband dat alles bijeenhoudt. We weten hoe broos het is, alles van waarde is immers weerloos, maar het kent ook een enorme veerkracht, kiemkracht, scheppingskracht.

'God roept' de mens en vraagt je om je plek in te nemen, om de wereld en onze samenleving zo in te richten dat tijdelijke tegenslag niet tot structureel nadeel leidt, dat alles en iedereen in Gods schepping tot zijn en haar recht kan komen.

'God roept' de mens en hij nodigt je. Gast aan tafel, ben je. Je houdt je hand op en ontvangt brood, en de beker staat klaar. Je hoeft er niets voor te doen. Wat er toe doet, is er al. Het is gegeven, genadebrood. Door die ene mens uit Nazaret die zich geroepen voelde om er te zijn, ten dienste van de wereld. Hij is de gastheer, die zijn gasten hoger stelt dan zichzelf, die de wereld, dat kwetsbare verband, meer liefhad dan zichzelf, zijn leven gaf voor zijn vrienden.

'God roept': het is de kiemkracht voor deze wereld als een bloeiende woestijn. Het is het begin van een telkens nieuw begin.

*bronnen:*

Jonathan Sacks, *Leviticus: Boek van het heilige*, Middelburg: Skandalon 2020 en een preek van Bert Altena

## Gebeden

Trouwe God,  
wij danken u  
voor de tafel  
van de overvloed  
waaraan u ons roept  
als gast;  
voor alle goede dingen  
die er zijn  
de zon aan de hemel  
het brood op de plank  
de kiemkracht van de liefde  
en de lokroep van uw woord  
de mensen die ons omringen  
de geuren in onze neus  
de kleuren in onze ogen  
de klanken in onze oren  
geen einde komt er  
aan de tafel  
van de overvloed.

En daarom bidden we  
voor wie het  
aan deze overvloed  
ontbreekt  
omdat ze er niet is:  
voor wie lijden aan gebrek  
door misoogst  
wanbeleid

of door kwade opzet.  
Dat wij gaan zien  
dat alles samenhangt  
op deze aarde  
en dat het er toe doet  
waar we voor staan  
en waar we  
geloof aan hechten.

Wij bidden  
voor wie lijden aan gebrek  
omdat zij niet zien  
wat er al is  
die in beslag worden genomen  
door tomeloze ambitie  
of verlamd zijn  
door angst voor de toekomst  
die moeite hebben  
met alles wat verandert  
die vast zitten  
in hun gesloten 'ik'.

Kom met uw roep  
in onze wereld,  
verleid ons  
met het visioen  
van de hemel op aarde  
doe ons opstaan

uit de onverschilligheid  
en open ons  
voor wat anders is  
wie anders zijn  
zoals wij dat  
voor de ander zijn.  
Maak ons  
tot een gemeenschap  
waarin we  
met elkaar verbonden zijn,  
niet omdat we elkaar  
zo aardig vinden  
maar omdat u  
ons samenroept  
als gemeenschap van Christus.

Wij bidden  
voor...  
voor levensmoed  
ook als lijf en leden  
ouderdom en gebreken  
hen beperken  
Wees hen nabij.  
En in stilte voegen wij  
daaraan toe  
wat ons persoonlijk  
ter harte gaat...

*Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan de preken en gebeden die klinken in de Kloosterkerk, stellen wij u  
voor om een over te maken op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.*

***U steunt ons werk ermee!***