



kosten

Deelname aan de driedaagse Pinksterpelgrimsreis kost € 100,- per persoon. Overnachtingen, maaltijden, route en programmaboek zijn daarbij inbegrepen. De kosten mogen nooit een reden zijn om van deelname af te zien. Als dit een probleem is, laat het ons weten. Dan zorgen we voor een oplossing.

aanmelden

Tot 1 februari 2019: 06 28 22 43 43
óf pinksterpelgrims@gmail.com
(Abeltje Hoogenkamp).
We hebben plek voor vijftig pelgrims.
Ga je mee op reis? Schrijf je dan snel in!
Wie mee wil doen door de Pinksterpelgrimsreis mogelijk te maken kan zich aanmelden als 'pleisterplaats'. We zijn blij met supporters en gastvrijheid.

pinkster pelgrimsreis

8 | 9 | 10 juni 2019

pinksterpelgrims@gmail.com
06 28 22 43 43

Haarlem > Leiden > Den Haag



> pelgrim

Pelgrimeren is van alle tijden – en tegenwoordig weer razend populair. Door op weg te gaan zet je niet alleen je lijf in beweging. Je hart en je ziel worden ook soepel en warm. Je hoofd raakt door lopen lekker leeg en al je zintuigen staan op scherp. Onderweg zijn er ontmoetingen. Je komt mensen tegen, en dieren. Landschappen, en natuurlijk het weer. Sommige pelgrims zeggen dat ze zichzelf tegenkomen, anderen vertellen over ontmoetingen met de Bron van het Leven. De reis kan overal heen gaan, want de bestemming is niet zo belangrijk. Een pelgrim is vooral benieuwd naar de weg: naar wat die weg te geven heeft. Dat blijkt pas onderweg, dat weet je nooit van tevoren. Bij pelgrimeren is de weg eigenlijk het doel.

> weg

Tussen Haarlem en Leiden en Den Haag loopt een oud pelgrimspad. Het is een onderdeel van de beroemde route naar Santiago de Compostella. Langs dit pad staan drie prachtige kerken: de monumentale *Doopsgezinde Vermaning*, versholten in het hart van Haarlem, de magnifieke *Hooglandse Kerk*, die hoog en licht uittorent boven de Leidse binnenstad, tenslotte de Haagse *Kloosterkerk*, een schitterend juweel aan het statige Lange Voorhout.

Deze drie kerkgebouwen zijn het huis van drie levendige geloofsgemeenschappen. Kunnen deze kerken veranderen in pleisterplaatsen voor moderne pelgrims? En kunnen wij door in beweging te komen ‘mensen van de weg’ worden? Kunnen we door samen op pad te gaan onze souplesse en ontvankelijkheid trainen? En wat gaat die oude pelgrimsroute ons dan geven?

> beweging

Met Pinksteren gaan we het beleven. Want het Feest van de Geest is een mooi moment om in beweging te komen. Pinksteren betekent letterlijk ‘vijftig’, dus we zijn op zoek naar **vijftig mensen** die met ons op weg willen gaan. Zaterdag 8 juni vertrekken we vanuit de doopsgezinde kerk in Haarlem, met de reiszegen en een volle buik. Via de bollenstreek lopen we – na een overnachting – door naar Leiden. Daar arriveren we op Pinksterzondag. We vieren samen het Feest van de Geest en gaan aan tafel in de Hooglandse Kerk. We overnachten in Leiden en wandelen op maandag 10 juni door naar Den Haag. Met een viering en een maaltijd in de Kloosterkerk eindigt de reis.

> ga je mee?

Dat is geweldig goed nieuws. Eerst moet je even op zoek naar een reisgenoot. Want aanmelden voor deze Pinksterpelgrimsreis kan **uitsluitend in tweetallen**. En om het nog uitdagender te maken: elk aangemeld passend tweetal moet bestaan uit een **vijftigminner** én een **vijftigplusser**. Twee vijftigplussers mogen zich best samen aanmelden, maar dan moeten er ook twee vijftigminners mee. Op deze manier ontstaat een mooi gemêleerd reisgezelschap. Het is misschien even puzzelen, maar het gaat vast lukken. Wees creatief. Heb het erover. Kijk goed om je heen. Mocht het toch lastig zijn een passend tweetal te vormen, laat het ons weten – we kunnen helpen.

> doe je mee?

Je kunt pelgrimeren door zelf op weg te gaan, maar je kunt ook meedoen door thuis te blijven. Want een pelgrim is nergens zonder pleisterplaatsen. Een warme maaltijd, een plek om op adem te komen, een bemoedigend woord, een lekker warm bed... De pelgrim is volstrekt aangewezen op gastvrijheid van anderen. Pelgrimeren is een oefening in ontvangen, niet alleen voor wie op weg gaat, maar ook voor wie langs die weg staat. Je kunt ook dus ook meedoen door deze pelgrimsreis mogelijk te maken. Door een maaltijd te koken. Naar ons te zwaaien. Een bed aan te bieden. Aan ons te denken. Ons te ontvangen.



organisatie

Het team dat de Pinksterpelgrimsreis begeleidt bestaat uit vier predikanten. Met de klok mee:

- > Rienk Lanooy www.kloosterkerk.nl
- > Margreet Klokke www.leidsebinnenstadgemeente.nl
- > Herman Heijn &
- > Abeltje Hoogenkamp www.vdgh.nl

