

PROFIELSCHETS KLOOSTERKERK

Geschiedenis

De Kloosterkerk is in 1920 op initiatief van een aantal bewoners van het Statenkwartier (kerkelijk is dat Scheveningen) begonnen als Duinoordkerk. Met Ds. Creutzberg werd besloten tot een nauwe verbinding tussen liturgie, prediking en pastoraat. Op bevel van de bezetter werd de Duinoordkerk in 1942 afgebroken. De gemeente verplaatste haar activiteiten van Scheveningen naar de Kloosterkerk in het centrum van Den Haag. Haar oecumenische en regionale functie werd daardoor nog versterkt en die plaats maakte ook dat de Kloosterkerk zich meer kon ontwikkelen tot wat we nu citykerk noemen.

De Kloosterkerk is een stichting naar burgerlijk recht (geen protestantse stichting in de zin van de kerkorde). Zij is nooit wijkkerk van een hervormde of protestantse gemeente geweest maar zij heeft altijd een nauwe band gehad met (wat sedert 2004 is) de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage (PGG), StEK (de stedelijke diaconie) en het Aandachtscentrum. Vertegenwoordigers van de Kloosterkerk nemen als toehoorder/adviseur deel aan vergaderingen van de PGG (algemene kerkenraad, college van diakenen etc.). De band uit zich er ook in, dat de predikanten van de Kloosterkerk worden beroepen door de PGG.

De Kloosterkerk

De Kloosterkerk telt omstreeks 830 pastorale eenheden (ruim 1800 personen) waarbij alle leeftijden min of meer evenredig zijn vertegenwoordigd. Ruim de helft van de leden woont in Den Haag, de overigen in de (wijde) omgeving. Velen zijn zeer betrokken en actief in de organisatie. Dat hangt samen met haar ontstaan als - zoals men wel noemt - "sympathiegemeente". Men wordt geen lid op geografische gronden of door verbondenheid met een bepaalde kerk maar doordat men getroffen is door de sfeer, de liturgie, de prediking, de kerkmuziek. Daarnaast komen veel mensen af op het brede aanbod van cursussen en zoekt men ondersteuning in het pastoraat.

Het merendeel van de leden is protestant. Daarnaast voelen veel (oorspronkelijk) gereformeerden, nogal wat remonstranten en rooms-katholieken en de zgn. 'nieuwe zoekers' zich in onze gemeente thuis. Een aantal leden blijft formeel lid van zijn oorspronkelijke kerk of (wijk-)gemeente. Rond de leden is er een grote groep mensen die zich aangesproken voelt door de kerkdienst of andere activiteiten en die even welkom is.

In een sympathiegemeente als de Kloosterkerk, hangt de betrokkenheid van veel mensen af van wat ze ervaren in de eredienst. De zondagse dienst is daarmee het hart van de gemeente.

Identiteit van de Kloosterkerk

Hoe geloven en leven wij in de Kloosterkerk? Een karakteristiek in tien trefwoorden.

Protestants en open

De Kloosterkerk is geworteld in de protestants-christelijke traditie. Tegelijk blijkt ze een geestelijk dak te kunnen zijn voor mensen van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Deze ruimte is er, doordat we in de Kloosterkerk de verhouding tussen God en mensen niet in vastomlijnde zekerheden willen vangen. De leden van de Kloosterkerk zien geloven meer als een vertrouwensvolle levenshouding, die kan groeien in het gesprek tussen de traditie en ervaringen uit het leven van alledag. De waarde van de Kloosterkerk komt tot uitdrukking in tal van ontmoetingen: in diensten en in de aandacht en de zorg voor mensen dichtbij en ver weg, in de wereld en in samenkomsten en gesprekken.

Eigen en verscheiden

De Kloosterkerk is verbonden met de Protestantse Gemeente in Den Haag. Binnen deze gemeente neemt ze een (financieel) onafhankelijke plaats in en kiest zij een eigen koers. Juist daardoor kan de Kloosterkerk aantrekkelijk zijn voor mensen met een geschiedenis van geloven en voor mensen die in geestelijk opzicht op zoek zijn. De Kloosterkerk koestert de diversiteit van haar bezoekers. Leden en niet-leden, vaste kerkgangers en passanten zijn allen gasten in het huis van de Heer.

Eerbiedig en levendig

De zondagse kerkdiensten kenmerken zich door een klassieke, verzorgde liturgie. De prediking richt zich - met alle verschillen in persoonlijke stijl - op een zorgvuldige exegese en een open houding naar nieuwe ontwikkelingen. De voorgangers zoeken de verbinding tussen de Bijbelse verhalen, de wereld om ons heen en het persoonlijk leven.

Er is veel aandacht voor kerkmuziek uit diverse stijlperiodes – ten gehore gebracht door de organist, het Kloosterkerkkoor o.l.v. de cantor en in de maandelijkse diensten waarin een cantate van Bach wordt uitgevoerd. Exponerende beeldend kunstenaars houden het gesprek met de cultuur op gang.

Niet alleen op zondag is er leven in de Kloosterkerk. Er gebeurt elke dag wel iets: KloosterkerkForum, Preek van de Leek, concerten, kunsttentoonstellingen, een twee wekelijkse open tafel, cursussen, en openstelling van het kerkgebouw in de zomer. De Kloosterkerk bereikt met dit alles mensen van verschillende kerkelijke en sociale achtergrond. De diensten en de doordeweekse activiteiten zijn gericht op ontmoeting, inspiratie en de reflectie op levensvragen.

Vormend en dragend

De Kloosterkerk is een kerk voor alle generaties. Onder haar eeuwenoude dak is elke bezoeker op eigen wijze betrokken bij het ontdekken van het geheim van God. Jong en oud leren van elkaars ontvankelijkheid en ervaring. Alle leeftijdsgroepen hebben de gelegenheid zich te ontwikkelen. In groepen en cursussen leren mensen elkaar vaak goed kennen. Soms groeit ook de behoefte zich in te zetten voor de Kloosterkerk.

Inspirerend en verbindend

Wie voor het eerst in de Kloosterkerk komt, mag zich welkom voelen. 'Hier kan ik tot mezelf komen' of 'Hier ontmoet ik mensen met wie ik wil optrekken' – beide indrukken kan dit huis bij mensen achterlaten. Of de behoefte nu individueel gericht is of sociaal, de Kloosterkerk biedt ruimte voor bezinning en ontmoeting. Binnen deze ruimte kan eenieder initiatief nemen de diensten bij te wonen, zich met (pastorale) vragen te wenden tot een van de contactpersonen, met de predikanten te spreken over levens- of geloofsvragen en/of zich te verbinden aan cursussen en groepen, aan muziek en cultuur en aan activiteiten voor jeugd en jongeren.

Zie verder ook het beleidsplan 2016-2021 op de site van de Kloosterkerk voor de prioriteiten die ze zich gesteld heeft. <https://www.kloosterkerk.nl/wp-content/uploads/2016/10/Beleidsplan-Kloosterkerk-2016-.doc>

De organisatie

Het werk van de (twee) predikanten in de gemeente wordt ondersteund door een sterke bestuurlijke structuur en het Kerkelijk Bureau.

Veel activiteiten worden voorbereid en/of uitgevoerd door 40 commissies met bijna 300 vrijwilligers die ressorteren onder resp. de Diaconie, het College van Kerkrentmeesters of het Consistorie (tezamen het algemeen bestuur). Het vervullen van vacatures is daarbij geen groot probleem. De fijnmazige structuur van een kleine veertig contactpersonen verzorgt het contact met (nieuwe) leden in de wijken en heeft een signalerende functie naar de predikanten.

PROFIELSCHETS PREDIKANT

De Kloosterkerk vraagt een predikant met een persoonlijk en authentiek geloofsleven, die de band binnen de gemeente versterkt en de verschillen in geloof onder de bezoekers van de Kloosterkerk daarbij constructief weet te betrekken. De predikant verstaat onze seculiere tijd en verkondigt van daaruit het evangelie op een manier, die nu wordt begrepen en die inspireert tot geloof en spiritualiteit. Gevoel voor taal en symboliek is onontbeerlijk evenals een sterke affiniteit met de liturgie en met muziek, literatuur en beeldende kunst.

Vereist is, dat de predikant op creatieve wijze een verbinding kan leggen tussen de wisselende thematiek in de eredienst, pastoraat, vorming en toerustingswerk.

De predikant geeft leiding aan vormen en activiteiten om citykerk te zijn, onderdeel van de dynamiek en het leven in de stad, en daarmee open te staan voor allen in de stad die op zoek zijn naar geloof en spiritualiteit.

Vanaf juli 2019 zal in de Kloosterkerk geen jeugdpastor werkzaam zijn. Het werken met jeugd en jongeren zal een belangrijk onderdeel zijn van het takenpakket van de nieuw aan te trekken predikant. De Kloosterkerk zoekt daarom een predikant die de jeugd graag wil betrekken bij het geloof en de eredienst en die ook in staat en bereid is om de vrijwilligers die zich met het jeugdwerk bezighouden toe te rusten en te ondersteunen.

Plezier in samenwerken is onontbeerlijk. Met de zittende predikant – er zijn in de Kloosterkerk twee gelijkwaardige parttime predikantsplaatsen - met het bestuur, de medewerkers van het kerkelijk bureau, de vrijwilligers en met kerkelijk Den Haag.

De predikant wordt als predikant met een bijzondere opdracht beroepen door de Protestantse gemeente Den Haag ten behoeve van de Stichting Kloosterkerk. Het werk vergt dat de predikant in "Groot Den Haag" woont. Het gaat om een aanstelling van 0,8 fte.