

Anders leven door de heilige Geest

1. INLEIDING BIJ BIJBEL BASICS @HOME

Omdat de kerkdiensten tijdens deze coronacrisis niet doorgaan, kun je thuis met *Bijbel Basics* aan de slag. We hopen dat je thuis samen een goede kinder- of gezinsdienst mag hebben.

Het materiaal bij deze zondag bestaat uit drie onderdelen:

- leeswijzer
- de bouwstenen van de zondag
- werkbladen

In deze 'leeswijzer' vind je een korte uitleg bij het gebruik van Bijbel Basics @home. En je vindt een lijst met benodigdheden voor de verwerkingen. Daarnaast kun je achtergrondinformatie lezen bij de bijbeltekst, en vind je het tekstgedeelte waar de focus op ligt voor de kinderen (6. Uit de Bijbel). Deze inhoudelijke inleiding kun je lezen als je het leuk vindt, maar als je weinig tijd hebt, kun je ook gewoon aan de slag gaan met de verwerkingen.

Deze leeswijzer is apart te downloaden.



De onderdelen 'de bouwstenen van de zondag' en de 'werkbladen' vind je samen in één bestand.

'De bouwstenen van de zondag' bevat opdrachten en spellen, een gebed, het bijbelverhaal, weetjes, gespreksvragen, en liedsuggesties. Je hoeft niet alle onderdelen te doen, je kunt ook één of een aantal onderdelen kiezen.

Bij de onderdelen wordt rekening gehouden met verschillende leeftijden. De onderdelen zijn meestal bedoeld voor kinderen van **4-8 jaar** of voor kinderen van **8-12 jaar**. Bij elk onderdeel vind je een leeftijdsaanduiding. Alle opdrachten zijn (soms met kleine aanpassingen) geschikt voor de thuissituatie met één of meerdere kinderen. Je mag zelf natuurlijk ook meedoen.

De bijbehorende 'werkbladen' vind je achteraan in het document. Die kun je printen en gebruiken bij de opdrachten.

2. WAT HEB JE NODIG?

4-8 jaar

Om te beginnen

- Per kind:
- een bellenblaas

Om te doen: Mooie vruchten!

- Per kind:
- het werkblad met de boom
 - het werkblad met de appels

En verder:

- kleurpotloden
- scharen of prikpenen en priklappen
- lijm

Om te doen: Een brief vol mooie woorden

- Per kind:
- het werkblad

En verder:

- viltstiften en kleurpotloden

Om te doen: Vier keer vieren

- het werkblad
- een pen of potlood

8-12 jaar

Om te beginnen

- een mandarijn

Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen: Een boom vol vruchten

- het werkblad met de negen vruchten
- een schaar
- een vaas met takken
- pennen
- losse papertjes
- knijpertjes of lintjes

Om te doen: Vijftig!

- Per kind:
- het werkblad
 - een pen

Om te doen: Laat je vullen

- een lege langwerpige plastic broodzak
- een watervaste stif



Anders leven door de heilige Geest



3. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de eerste van een aantal teksten uit de brieven van het Nieuwe Testament die we door het jaar heen lezen. Vandaag lezen we een gedeelte uit de brief aan de Galaten.

Op deze zondag staat Galaten 5:22-26 centraal: een tekst die laat zien hoe een leven eruitziet waarin mensen zich laten leiden door de heilige Geest.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op de vreugde en vrede die je ervaart als je leven geleid wordt door de heilige Geest.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op de heilige Geest die je helpt om geduldig te zijn, en goed voor elkaar te zijn.



4. CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

De brief aan de Galaten is gericht aan de christenen 'in de provincie Galatië' (Galaten 1:1-3). Dit is een gebied in het huidige Turkije.

Paulus trok in het Romeinse rijk rond met het goede nieuws over Jezus Christus. Hij kwam dit nieuws ook in de provincie Galatië vertellen. Paulus zegt dat de komst van Jezus twee dingen heeft veranderd aan het Joodse geloof. Ten eerste dat Gods volk nu niet alleen uit Joden, maar ook uit niet-Joden bestaat. Ten tweede dat de niet-Joden zich niet langer aan de Joodse wetten hoeven te houden.

Met name dit laatste is tegen het zere been van veel Joodse tijdgenoten van Paulus. Vermoedelijk zijn daarom enkele Joodse leiders naar de kerken in Galatië gegaan om orde op zaken te stellen en de nieuwkomers te dwingen zich aan de Joodse wetten en voorschriften te houden.

In de brief aan de Galaten keert Paulus zich sterk tegen deze ontwikkelingen. Het is een emotionele brief, waarin je merkt dat hij soms radeloos, boos en gefrustreerd is (Galaten 1:6-8,

5:11-12). Er staat voor hem namelijk nogal wat op het spel: de waarheid over Jezus.

Paulus legt in zijn brief uit welke gevolgen het goede nieuws over Jezus heeft voor het Joodse geloof, en wat dit betekent voor de verhouding tussen Joodse christenen en niet-Joden die in Jezus gaan geloven. Hij doet dit aan de hand van twee belangrijke hoofdstukken uit de Joodse geschiedenis: de belofte aan Abraham en de wet van Mozes.

God gaf aan Abraham de belofte: Ik zal met jouw nakomelingen een nieuw volk beginnen, en door dit volk zullen alle andere volken op aarde gezegend worden. En hij gaf aan Mozes de wet waarin staat hoe hij wil dat dit volk leeft. Deze twee zaken komen bijvoorbeeld samen in de besnijdenis. Deze regel geeft aan wat God verlangt van het volk. Maar de regel maakt ook zichtbaar wie wel en niet tot Gods volk behoorden.

Paulus zegt dat de komst van Jezus deze twee zaken beïnvloed heeft: vanaf nu mag iedereen bij Gods volk horen en is zoiets als de besnijdenis niet meer nodig. In Jezus is er geen verschil meer tussen Joden of niet-Joden, mannen of vrouwen, vrije mensen of slaven (Galaten 3:28).

Anders leven door de heilige Geest

5. UITLEG VAN DE BIJBEL TEKST



De niet-Joden hoeven zich volgens Paulus niet langer aan de Joodse wetten te houden om als rechtvaardigen aangenomen te worden. Maar hoe moeten ze dan weten wat God van hen verlangt? Wat moeten ze doen met die vrijheid? Paulus zegt dat ze die vrijheid niet moeten gebruiken om toe te geven aan slechte verlangens, maar juist om met liefde voor elkaar te zorgen (5:13). Dat is waar het in de Joodse wet ook altijd over ging: net zoveel van de mensen om je heen houden als van jezelf (5:14). Paulus roept hen op zich vanaf nu te houden aan 'de wet van Jezus' (6:2). Die wet draait om het liefhebben van je naaste.

Het gaat dus niet in eerste instantie om regels, maar om een nieuwe houding. Om goed om te gaan met die vrijheid is het dus nodig dat de mensen zich niet laten leiden door slechte verlangens, maar door de heilige Geest. Paulus zegt dat in het menselijk hart die slechte verlangens en de heilige Geest met elkaar vechten (5:17). Hij noemt een heel lijstje van allerlei slechte verlangens die in je hart kunnen zijn (5:19-21). Maar als je luistert naar de Geest, leidt dat ook tot andere verlangens, naar een ander leven. Dit is de zogeheten 'vrucht van de Geest': liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (5:22-23, Nieuwe Bijbelvertaling). Dan leef je zoals God het wil, precies waar de wet voor bedoeld was.

6. UIT DE BIJBEL



4-8 jaar

Voor de jongste kinderen is er een kaartje met de tekst van Galaten 5:22:

139

'Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Zij zijn blij en leven in vrede.'

GALATEN 5:22

BB
BIJBEL BASICS
debijbel.nl/bijbelbasics

8-12 jaar

Voor de oudste kinderen staat op het werkblad de tekst van Galaten 5:22:

139

'Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar.'

GALATEN 5:22

BB
BIJBEL BASICS
debijbel.nl/bijbelbasics