

Hemelvaartspelgrimsreis

PELGRIMAGE 10-12 MEI 2024

Tijdens de
Hemelvaartspelgrimsreis
bewandelen we delen van
een oud pelgrimspad tussen
Bloemendaal, Noordwijk,
Leiden en Den Haag,
onderdeel van de beroemde
route naar Santiago de
Compostella.

.....

MEE OP REIS?

Aanmelden vóór 1 maart via
pelgrimstocht2024@gmail.com
Schrijf je snel in want er is plek
voor 50 pelgrims.





Pelgrimeren is tegenwoordig razend populair! Velen hebben het meer-daagse wandelen ontdekt als de manier bij uitstek om je te ontspannen en bezinnen. De beweging van je lichaam brengt ook iets op gang in je hoofd: je mijmert, gedachten komen en gaan, soms kun je ze loslaten of je komt op een nieuw idee. Sommigen gaan op weg vanuit een spirituele behoefte, anderen hebben een persoonlijke reden. Wat het ook is, de weg verbindt mensen met en zonder religieuze achtergrond. Voor bijna iedereen geldt: niet het doel, maar de reis is je bestemming.



Programma 10-12 mei 2024

Vrijdag 10 mei vertrekken we vanuit Dorpskerk Bloemendaal met de reiszegen en lopen we naar Noordwijk. Zaterdag 11 mei lopen we naar de Hooglandse Kerk Leiden. Zondag 12 mei komen we aan in de Kloosterkerk Den Haag.



Kosten

Ongeveer 125,- p.p. inclusief overnachtingen, maaltijden, route en programmaboekje.



Zoek een reisgenoot

Meld je aan in een tweetal; met een vijftigminner en een vijftigplusser. Op deze manier ontstaat er een mooi gemêleerd gezelschap. Mocht het lastig zijn om een passend tweetal te vormen, laat het ons weten, dan kunnen we helpen. Aanmelden via pelgrimstocht2024@gmail.com

PS Wil je meedoen door thuis te blijven? We zoeken plekken om te slapen en/of eten. Een pelgrim is immers nergens zonder gastvrijheid.

BLOEMENDAAL > NOORDWIJK > LEIDEN > DEN HAAG