

De arbeiders in de wijngaard

1. INLEIDING BIJ BIJBEL BASICS @HOME

Omdat de kerkdiensten tijdens deze coronacrisis niet doorgaan, kun je thuis met *Bijbel Basics* aan de slag. We hopen dat je thuis samen een goede kinder- of gezinsdienst mag hebben.

Het materiaal bij deze zondag bestaat uit drie onderdelen:

- leeswijzer
- de bouwstenen van de zondag
- werkbladen

In deze 'leeswijzer' vind je een korte uitleg bij het gebruik van Bijbel Basics @home. En je vindt een lijst met benodigdheden voor de verwerkingen. Daarnaast kun je achtergrondinformatie lezen bij de bijbeltekst, en vind je het tekstgedeelte waar de focus op ligt voor de kinderen (6. Uit de Bijbel). Deze inhoudelijke inleiding kun je lezen als je het leuk vindt, maar als je weinig tijd hebt, kun je ook gewoon aan de slag gaan met de verwerkingen.

Deze leeswijzer is apart te downloaden. De onderdelen 'de bouwstenen van de zondag' en de 'werkbladen' vind je samen in één bestand.



'De bouwstenen van de zondag' bevat opdrachten en spellen, een gebed, het bijbelverhaal, weetjes, gespreksvragen, en liedsuggesties. Je hoeft niet alle onderdelen te doen, je kunt ook één of een aantal onderdelen kiezen.

Bij de onderdelen wordt rekening gehouden met verschillende leeftijden. De onderdelen zijn meestal bedoeld voor kinderen van **4-8 jaar** of voor kinderen van **8-12 jaar**. Bij elk onderdeel vind je een leeftijdsaanduiding. Alle opdrachten zijn (soms met kleine aanpassingen) geschikt voor de thuissituatie met één of meerdere kinderen. Je mag zelf natuurlijk ook meedoen.

De bijbehorende 'werkbladen' vind je achteraan in het document. Die kun je printen en gebruiken bij de opdrachten.

2. WAT HEB JE NODIG?



4-12 jaar

Om te beginnen

- een laptop of tablet
- het filmpje

4-8 jaar

Om te doen: Uitbetaald

- Per kind:
- het werkblad

En verder:

- potloden en viltstiften
- een rol aluminiumfolie of glanzend knutselpapier
- lijm

Om te doen: Beeld uit

- muziek

Om te doen: Daar pluk je de druiven van

- Per kind:
- het werkblad
 - een pen of een potlood

8-12 jaar

Bijbeltekst

- een bijbel

Om te doen:

Druiven doodle

Per kind:

- het puzzelblad
- een pen of een potlood

Om te doen:

Met gelijke munt

- een lege glazen fles met smalle hals, zonder kurk of dop, eventueel gevuld met wat zand
- zes munten van 10 eurocent
- een bankbiljet

Leeswijzer

De arbeiders in de wijngaard

3. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld.

Op deze zondag staat Matteüs 20:1-16 centraal: een voorbeeld dat laat zien hoe Gods nieuwe wereld onze wereld ondersteboven keert.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons erop dat je jaloers kunt worden als je ziet dat anderen net zo goed behandeld worden als jij, terwijl ze minder werk hebben gedaan.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op de eigenaar die alle werkers evenveel wil geven, ongeacht of ze al de hele dag werken of maar één uur.



4. CONTEXT VAN DE BIJBEL TEKST

Het voorbeeld van de arbeiders in de wijngaard staat midden in een gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen. Het gesprek begint nadat een rijke jongeman op Jezus is afgestapt met de vraag hoe hij het eeuwige leven kan krijgen (Matteüs 19:16-22). Deze jongeman doet alles goed, maar Jezus wijst hem op één ding dat hij nog moet doen: 'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis. Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. Dan zul je in de hemel een grote beloning krijgen' (19:21).

De man hoort dit en loopt teleurgesteld weg, want hij is erg rijk. Deze ontmoeting vormt de basis voor de gesprekken die Jezus daarna met zijn leerlingen voert. Hier wordt voor de eerste keer over een 'beloning' gesproken.

Jezus legt vervolgens uit dat het moeilijk is om in Gods nieuwe wereld te komen (19:23-26). Met name voor rijke mensen, want volgens Jezus zul je nog eerder een kameel door het oog van een naald zien gaan dan een rijke in Gods nieuwe wereld.

Petrus stelt vervolgens een vraag: 'Maar hoe zit het met ons? Wij hebben alles achtergelaten om met u mee te gaan. Wat is onze beloning?'

Dan vertelt Jezus iets over deze beloning: je moet er alles voor opgeven, maar 'je krijgt er honderd keer zo veel voor terug. En je zult het eeuwige leven krijgen' (19:29). Hier wordt voor de tweede keer over een 'beloning' gesproken.

De leerlingen krijgen dus een geweldige beloning in het vooruitzicht gesteld. Alleen geeft Jezus er ook een waarschuwing bij: 'De belangrijkste mensen zullen achteraan komen. En de onbelangrijkste mensen zullen vooraan staan.' Deze uitspraak vormt de overgang naar het voorbeeld van de arbeiders die we vandaag lezen.



De arbeiders in de wijngaard

5. UITLEG VAN DE BIJBEL TEKST



Het voorbeeld van de arbeiders vertelt iets over hoe beloningen eruitzien in Gods nieuwe wereld, en voor wie die beloningen zijn. Het gaat er hierbij om dat God mensen beloont op basis van zijn goedheid: iedereen krijgt dezelfde beloning (20:14). Je moet niet denken dat je recht hebt op een grotere beloning omdat je er eerder bij was. God wil graag net zoveel geven aan de laatsten als aan de eersten.

Jezus vat dit samen in de volgende uitspraak: 'Mensen die het laatst komen, zullen dan vooropgaan. En mensen die nu het eerst komen, komen dan achteraan' (20:16). Deze boodschap wordt ook nog eens mooi ondersteund door de structuur van het verhaal: als de uitbetaling plaatsvindt, spreekt de eigenaar van de wijngaard eerst de laatste werkers aan, en daarna pas de eerste werkers.

Deze uitspraak is daarmee zowel een bemoediging als een waarschuwing. Het is bemoedigend omdat het niet uitmaakt wanneer je erbij komt: voor iedereen is deze beloning beschikbaar. Maar het is tegelijkertijd ook een waarschuwing tegen trots of zelfvoldaanheid. Je moet blijven beseffen dat het God zelf is die je de beloning geeft. Zoals de eigenaar uit het voorbeeld zegt: 'Het is mijn geld. Ik mag ermee doen wat ik wil. Waarom zijn jullie jaloers als ik anderen goed behandel?'

6. UIT DE BIJBEL



4-8 jaar

Voor de jongste kinderen is er een kaartje met de tekst van Matteüs 20:15.



'Waarom zijn jullie jaloers
als ik anderen goed behandel?'

MATTEÛS 20:15



debijbel.nl/bijbelbasics

8-12 jaar

Voor de oudste kinderen staat op het werkblad de tekst van Matteüs 20:14.



'Ga rustig naar huis met je geld.
Ik wilde de mannen die het laatst kwamen,
net zo veel geven als jullie.'

MATTEÛS 20:14



debijbel.nl/bijbelbasics