

**Kloosterkerk, Goede Vrijdag**  
Middaggebed bij de kruiswegstaties – 2 april 2021 12u30  
Daniël Rouwkema en Kloosterkerkensemble

ORGELSPEL

DREMPELGEBED

DE STATIES

Het is een oude traditie de Via Dolorosa te gaan, de lijdensweg van Jezus. De staties van de ‘Kruisweg van de Verstilling’ van Jac Bisschops, gemaakt in de periode 2008-2010, vertellen het verhaal in beelden.

Ze zijn opgebouwd uit vijf basiskleuren: ultramarijn-blauw verbeeldt het onmetelijke, het onpeilbare; oker-bruim is de kleur van het aardse, het vergankelijke; zwart is de kleur van duisternis en dood; titanium-wit staat voor zuiverheid en de openbaring van het immateriële; goud verbeeldt het hemelse licht van de opstanding.

Alle staties worden genoemd, behalve de vijftiende: de verrijzenis. Bij een aantal van hen klinkt een improvisatie, lezen we een aantal verzen uit een psalm, als antwoord op het lijdensverhaal en klinkt een korte gebedsintentie.

1. JEZUS TER DOOD VEROORDEELD

Jezus wordt verraden en ter dood veroordeeld  
Een onschuldig mens gaat sterven  
Hij was de eerste niet  
noch de laatste  
in hem zien wij het gelaat  
van alle onschuldigen

Psalm 31, 2-3; 10; 15-16

Bij U, Heer, schuil ik,  
maak mij nooit te schande.  
Bevrijd mij en doe mij recht,  
hoor mij,  
haast U mij te helpen,  
wees voor mij een rots, een toevlucht,  
een vesting die mij redding biedt.  
Heb erbarmen, Heer,  
want ik verkeer in nood,  
mijn ogen zijn gezwollen van verdriet,  
mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen.  
Maar ik vertrouw op U, Heer,  
ik zeg: U bent mijn God,  
in uw hand liggen mijn lot en mijn leven,  
bevrijd mij  
uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.

*gebed:*

v: Om het onschuldige bloed  
van alle vermoorden en alle verminkten  
slachtoffers van haat en verraad  
bidden wij...

v: Hemelhoog, Heer, is uw liefde,  
**a: tot in de wolken reikt uw trouw.**

## 2. JEZUS DIE HET KRUIS DRAAGT

Jezus neemt het kruis op zijn schouders  
Wat een mens te dragen krijgt  
in het leven  
kan zwaar drukken  
Jezus draagt het kruis  
In hem zien wij allen die kracht naar kruis zoeken

## Psalm 18, 7; 36-37

In mijn nood riep ik tot de Heer,  
ik schreeuwde naar mijn God om hulp.  
In zijn paleis hoorde hij mijn stem,  
mijn roepen bereikte zijn oren.  
U was het schild dat mij redde,  
uw rechterhand ondersteunde mij,  
uw woord maakte mij sterk,  
U baande de weg voor mijn voeten,  
ik wankelde niet.

*gebed:*

v: Om wie een zwaar lot moeten dragen  
verdrietige, eenzame stervelingen  
radeloze en richtingloze zielen  
bidden wij...

v: Hemelhoog, Heer, is uw liefde,  
**a: tot in de wolken reikt uw trouw.**

## 3. DE EERSTE VAL

Hemelhoog, Heer, is uw liefde,  
**tot in de wolken reikt uw trouw.**

## 4. CHRISTUS ONTMOET ZIJN MOEDER

Hemelhoog, Heer, is uw liefde,  
**tot in de wolken reikt uw trouw.**

## 5. SIMON VAN CYRENE HELPT HET KRUIS TE DRAGEN

Hemelhoog, Heer, is uw liefde,  
**tot in de wolken reikt uw trouw.**

## 6. VERONICA DROOGT HET GELAAT VAN JEZUS

Veronica droogt het aangezicht van Jezus  
Naast Simon nog een mens  
die de liefde in levende lijve is  
zij is geen bijbelse persoon

net als wij  
maar in haar zien wij het gelaat  
van de liefde die een mens een mens kan betonen

Psalm 91, 1-2

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont  
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,  
zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting,  
mijn God, op u vertrouw ik.'

*gebed:*

v: Om wie trouw zijn en naar elkaar omzien in de nood;  
de ander te hulp te komen  
of er gewoon maar zijn met liefde  
bidden wij: .....

Hemelhoog, Heer, is uw liefde,  
**tot in de wolken reikt uw trouw.**

7. DE TWEEDE VAL

Hemelhoog, Heer, is uw liefde,  
**tot in de wolken reikt uw trouw.**

8. JEZUS TROOST DE WENENDE VROUWEN

Hemelhoog, Heer, is uw liefde,  
**tot in de wolken reikt uw trouw.**

9. DE DERDE VAL

Tot driemaal toe valt Christus  
maar hij staat ook op  
voelt zich opgericht  
om verder te gaan  
en zijn taak te volbrengen: liefde tot het uiterste

Psalm 145,14-18

Een steun is de Heer voor wie is gevallen,  
wie gebukt gaat richt hij op.  
Allen zien hoopvol naar U uit,  
U geeft voedsel, op de juiste tijd.  
Gul is uw hand geopend,  
U vervult het verlangen van alles wat leeft.  
Rechtvaardig is de Heer in alles wat hij doet,  
zijn schepselen blijft hij trouw.  
Allen die hem aanroepen is de Heer nabij,  
die hem roepen in vast vertrouwen.

*gebed:*

v: Om wie zoeken naar evenwicht  
met onzekere tred  
door het leven gaan

wankelmoedig als ze zijn  
bidden wij:...

Hemelhoog, Heer, is uw liefde,  
**tot in de wolken reikt uw trouw.**

#### 10. ZIJN KLEREN WORDEN HEM AFGENOMEN

Hemelhoog, Heer, is uw liefde,  
**tot in de wolken reikt uw trouw.**

#### 11. DE KRUISIGING

Jezus wordt aan het kruis genageld.  
De mens is de mens een wolf  
de liefde gaat te gronde  
onder de laarzen van grootse idealen en kille systemen  
in Jezus zien wij het gelaat van de mens  
die trouw blijft aan zijn missie

Psalm 69, 18-19; 22; 30

Verberg uw gelaat niet voor uw dienaar,  
antwoord mij snel, want de angst benauwt mij.  
Wees mij nabij en bevrijd mij,  
verlos mij van mijn vijanden.  
Ik hoopte op mededogen - vergeefs;  
op troost - die ik niet vond.  
Nee, ze mengden gif door mijn eten  
en lesten mijn dorst met azijn.  
Ik ben zwak, ik ben verwond,  
maar uw hulp, o God, zal mij beschermen.

*gebed:*

v: Om wie worden monddood worden gemaakt  
en niet vanuit hun geloof, hun overtuiging en hun idealen leven mogen  
bidden wij: ....

Hemelhoog, Heer, is uw liefde,  
**tot in de wolken reikt uw trouw.**

#### 12. JEZUS STERFT

Jezus sterft aan het kruis...  
Geen heldendood...  
een mens  
van God en mens verlaten  
die toch roept tot God  
als laatste houvast  
wat als de hemel de schreeuw van het bloed van de aarde  
niet meer hoort?

Psalm 22, 1-3; 12

Mijn God, mijn God,  
waarom hebt U mij verlaten?  
U blijft ver weg en redt mij niet,  
ook al schreeuw ik het uit.  
'Mijn God!' roep ik  
overdag, en U antwoordt niet,  
's nachts, en ik vind geen rust.  
Blijf dan niet ver van mij,  
want de dood is nabij  
en er is niemand die helpt.

*gebed:*

v: Om wie leven in verdriet, pijn en zorgen  
om wie bang zijn om te sterven  
en om onszelf in ons uur van de dood  
bidden wij: ....

Hemelhoog, Heer, is uw liefde,  
**tot in de wolken reikt uw trouw.**

### 13. DE AFNEMING VAN HET KRUIS

Hemelhoog, Heer, is uw liefde,  
**tot in de wolken reikt uw trouw.**

### 14. DE GRAFLEGGING

Jezus wordt in het graf gelegd  
de wereld houdt haar adem in  
er hangt een holle stilte  
en nu...  
Blijft er nog iets over  
van een liefdevol mensenkind?

### Psalm 103, 1-8

Prijs de Heer, mijn ziel,  
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.  
Prijs de Heer, mijn ziel,  
vergeet niet één van zijn weldaden.  
Hij vergeeft u alle schuld,  
hij geneest al uw kwalen,  
hij redt uw leven van het graf,  
hij kroont u met trouw en liefde,  
hij overlaadt u met schoonheid en geluk,  
uw leugd vernieuwt zich als een adelaar.  
De Heer doet wat rechtvaardig is,  
hij verschaft recht aan de verdrukten.  
Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,  
aan het volk van Israël zijn grootse daden.  
Liefdevol en genadig is de Heer,  
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

*gebed:*

v: Om wie zich teveel voelen  
een last voor zichzelf of voor anderen

en nergens thuis zijn  
bidden wij:....

Hemelhoog, Heer, is uw liefde,  
**tot in de wolken reikt uw trouw**

BEKLAG GODS

Zetting: Daniël Rouwkema

*Koor: Mijn volk wat heb ik u misdaan  
of waarmee heb ik u bedroefd?  
Waarom laat gij dit toe?*

Ik heb de aarde voor de dag geroepen  
en aan uw handen toevertrouwd,  
maar van mijn tuin is een wildernis gemaakt,  
mijn levenswerk wordt een dodenakker.  
*Waarom laat gij dit toe?*

Ik heb mij laten kennen als uw bevrijder,  
de bondgenoot van alle onderdrukten,  
maar tallozen worden getergd en geteisterd  
door terreur en tirannie.  
*Waarom laat gij dit toe?*

*Heilige God,  
heilige Sterke,  
heilige Onsterfelijke,  
ontferm U over ons.*

Ik heb u met overvloed gezegend,  
met dagelijks brood en meer dan dat,  
maar op mijn akker sterven mensen onverzadigd  
en kinderhanden blijven ongevuld.  
*Waarom laat gij dit toe?*

Ik heb mijn woord aan u gegeven  
en u mijn hartsgeheimen toevertrouwd,  
maar afgoden vinden overal gehoor  
en mensen kiezen doodlopende wegen.  
*Waarom laat gij dit toe?*

*Heilige God,  
heilige Sterke,  
heilige Onsterfelijke,  
ontferm U over ons.*

Ik heb mijn eigen Zoon tot u gezonden,  
mijn sprekend evenbeeld, mijn uitgestrekte hand,  
maar hij is afgewezen, uitgestoten,  
vernederd tot de laagste dood.  
Ik heb hem bij u teruggebracht,  
de levende, de bron van alle leven,  
maar hij gaat dood aan alle kruisen  
waaraan mijn mensen worden vastgespijkerd.  
*Waarom laat gij dit toe?*

*Heilige God,  
heilige Sterke,  
heilige Onsterfelijke,  
ontferm U over ons.*

*Mijn volk wat heb ik u misdaan  
of waarmee heb ik u bedroefd?  
Waarom laat gij dit toe?*

Ik heb u geëerd als kroon van de schepping,  
ik heb u gezocht als mijn kostbaarste sieraad,  
ik heb u bewaard in mijn hand, in mijn hart,  
ik heb u mijn trots, mijn Zoon, geofferd.  
Wat had ik nog meer moeten doen  
dat ik niet heb gedaan?

*Heilige God,  
heilige Sterke,  
heilige Onsterfelijke,  
ontferm U over ons.*

#### SLOTGEBED

Lied: LB 578 vs 1 en 6

#### WEGZENDING

Moge de vrede van de Heer met u zijn. Amen

*De dienst eindigt in stilte*

#### DIENSTEN IN DE STILLE WEEK

Goede Vrijdag 2 april	19.30 u	Passieevesper met 'Miroir de Peine' van HendrikAndriessen
Stille Zaterdag 3 april	19.30 u	Paaswake
Paasmorgen 4 april	10.00 u	Dienst met Heilig Avondmaal